

ΑΙΧΜΕΣ



Περνάει ο στρατός....

Φαίνεται ότι η ήγεςία των Ένόπλων Δυνάμεων και ο ύπουργός Έθνικης Άμυνας θορυβήθηκαν από τήν άπήχηση πού ειχαν στό λαό οί φωνές διαμαρτυρίας των στρατευμένων νέων πού έφθαναν άπ' όλα τά μέρη τής Έλλάδας γιά τίς άπαραδέκτες συνθηκες πού έπικρατούν στους στρατώνες, τέσσερις μήνες μετά τήν « Άλλαγή».

Στά επίμονα έρωτήματά τους γιά μείωση τής στρατιωτικής θητείας, γιά εκδημοκρατισμό, γιά κατάργηση του άντιδραστικού στρατιωτικού κανονισμού, ή κυβέρνηση προτιμούσε μέχρι σήμερα νά άπαντάει μέ τή σιωπή ή μέ γενικόλογες και άόριστες ύποσχέσεις.

Φαίνεται λοιπόν ότι ή κατάσταση άνάγκασε τόν πρωθυπουργό και ύπουργό Έθνικης Άμυνας νά ξεκαθαρίσει τή θέση του γιά νά καθησυχάσει τούς άξιωματικούς πού άνησυχούν. Διάλεξε γιά τό σκοπό αυτό νά παραχωρήσει συνέντευξη στήν YENEΔ στα πλαίσια τής έκπομπής « Ο στρατός μας». Φρόντισε μάλιστα νά στείλει σήμα σέ όλες τίς μονάδες τήν ίδια μέρα τό πρωί, γιά νά τίς ενημερώσει γιά τήν έκπομπή. Ζήτησε ταυτόχρονα νά επιτραπεί στό σύνολο του προσωπικού των μονάδων νά τήν παρακολουθήσει.

Όμως όσο καλά κι άν ξέρει νά χειρίζεται ο πρωθυπουργός τήν τηλεόραση - όπως άπέδειξε έξάλλου ή περίφημη πιά τηλεοπτική του συνέντευξη στό ABC, και όλες γενικά οί τηλεοπτικές του εμφανίσεις - δέν έξυπακουέται πώς άρκεί νά εμφανιστεί γιά νά πείσει. Πρέπει νά ύπάρχει και κάποιο περιεχόμενο. Ο πρωθυπουργός φάνηκε ότι δέν ειχε τίποτα νά προσθέσει σέ ό,τι μέχρι σήμερα ήταν ήδη γνωστό, γύρω από τίς προθέσεις τής κυβέρνησης γιά τά στρατιωτικά ζητήματα. Δυστυχώς, μέ προθέσεις, όσο καλές κι άγαθές νάναι, δέν γίνεται κυβερνητική πολιτική, και τό χειρότερο δέν επιλύονται τά καυτά προβλήματα πού άντιμετωπίζουν σήμερα οί κληρωτοί.

Τόνισε ο πρωθυπουργός: «Βεβαίως είναι μέσα στις προθέσεις τής κυβέρνησης νά προχωρήσει στή μείωση τής θητείας μόλις αυτό καταστεί δυνατό». Αυτό θά καταστεί δυνατό μόλις λείψουν οί «όρατές συγκεκριμένες άπειλές ενάντια στήν εδαφική άκεραιότητα τής χώρας μας». Μέ λίγα λόγια ποτέ. Άλλά δέν είναι μόνο αυτό. «Ύπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, ή δημογραφική κατάσταση στήν Έλλάδα». Όμως άναρωτιέται κανείς: Καλά τώρα άνακάλυψε ο

πρωθυπουργός και οι διάφοροι σύμβουλοί του ότι υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη των Ένοπλων Δυνάμεων από πλευράς προσωπικού. "Όταν άμεσα μετά τονίζει ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι οι στρατευμένοι νέοι να υπηρετούν κοντά στον τόπο διαμονής τους, φοβόμαστε πολύ ότι στην επόμενη τηλεοπτική του συνέντευξη θα ανακαλύψει ξαφνικά ότι η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού που στη συντριπτική του πλειοψηφία δεν κατοικεί στις παραμεθόριες περιοχές δεν επιτρέπει δυστυχώς να προχωρήσει στην υλοποίηση και της πρόθεσης αυτής. Εύτυχώς για το ΠΑΣΟΚ που τό συμβόλαιο τιμής είναι για τα θέματα αυτά λιγόλογο και άοριστο. Έτσι η κυβέρνηση θα βγει άλλη μιά φορά άσπροπρόσωπη.

"Όσο για έκδημοκρατισμό, για την ύπαρξη κάποιου αντιδραστικού στρατιωτικού κανονισμού, για την απαράδεκτη συμπεριφορά των αξιωματικών προς τους κληρωτούς που τους θεωρούν «εϊλωτες»* για όλες τις ιδιωτικές τους υποθέσεις, για φακέλους, για καψόνια, τιμωροδία.

Έτσι οι αξιωματικοί μπορούν τά βράδια να κοιμούνται ήσυχοι, και οι κληρωτοί να άναρωτιούνται, ήρεμα και πειθαρχημένα, αν τό ποσό που τους δόθηκε φθάνει τελικά για να αγοράζουν τά ζυραφάκια που τους χρειάζονται και μερικά πακέτα σογιάρα;

Μήπως τελικά δέν άξιζε τόση φασαρία για τό τίποτα.

* Κατά άγαπημένη έκφραση άνώτατου άξιωματικού.



... τής Ελλάδας φρουρός

Μετά από πολλές σκέψεις και άμφιταλαντεύσεις η κυβέρνηση άνακοίνωσε μέσα στο Φλεβάρη μιά σειρά από μέτρα για την καλύτερευση των συνθηκών διαβίωσης των κληρωτών. Τά μέτρα περιλαμβάνουν: πρώτον αύξηση της μηνιαίας βοήθειας που από 100 δραχμές γίνονται για τους άγαμους κληρωτούς 500, για δέ τους παντρεμένους αύξήσεις που κυμαίνονται από 3000 μέχρι 7500 για παντρεμένο μέ τρία παιδιά, εφόσον οι κληρωτοί δέν έχουν έτήσιο εισόδημα παραπάνω από 180.000. Είναι περιτό να τονίσουμε ότι πρόκειται για άστέια, ποσά. Δεύτερον παροχή τατρικής περίθαλψής στά μέλη των οικογενειών των κληρωτών που δέν έχουν ήδη.

Άκόμα ό ύφυπουργός διαβεβαίωσε πώς οι κληρωτοί θά έχουν τό δικαίωμα να αγοράζουν και να διαβάουν έξω από τους στρατώνες οποιαδήποτε εφημερίδα. Πρόσθεσε δέ σύμφωνα μέ όσα γράφει η εφημερίδα «Έλευθεροτυπία» στις 27.2.82 ότι «Μέσα στό στρατόνα η άνάγνωση των εφημερίδων δημιουργεί προβλήματα,

όχι γιατί δέν είναι ελεύθερες οι ίδεες, αλλά γιατί η ιδεολογική σύγκρουση που μπορεί να προκύψει μέσα στους στρατώνες κατά την άνάγνωση των διαφόρων έντύπων προκαλεί προβλήματα η είναι δυνατόν να προκαλέσει προβλήματα πειθαρχίας»¹. Παρόλα αυτά «επιτρέπεται στους χώρους των λεσχών όπου οι στρατιώτες άναπαύονται και όχι στους θαλάμους». Άναρωτιέται κανείς μέ ποιά λογική θεωρούνται από τόν κύριο ύφυπουργό οι θάλαμοι σαν τό κατ' έξοχήν πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων!!!! Είλικρινά, κύριε ύφυπουργέ, μάς διαφεύγει η ποιοτική διαφορά άνάμεσα στό ΚΨΜ και στό θάλαμο!!

Έκτός αν όλα αυτά κρύβουν κάποιες άλλες σκέψεις όχι και τόσο άθώες. Πιό συγκεκριμένα άναρωτιόμαστε μήπως όλα αυτά σημαίνουν ότι ό κληρωτός δέν έχει τό δικαίωμα να φέρνει μαζί του, στην επιστροφή από την έξοδο, την εφημερίδα η τό περιοδικό που θά έτυχε να αγοράσει, αφού άπαγορεύεται να την έχει στό θάλαμο όπου ως γνωστόν έχει όλα τά άτομικά του είδη. Έτσι στό ΚΨΜ θά διαβάει τά έντυπα τά όποια θά

προμηθεύεται τό τάγμα. Καθώς δέν θά είναι δυνατόν νά αγοράζει τό τάγμα ὅλα τά ἔντυπα, θά γίνεται «ἀναγκαστικά» κάποια ἐπιλογή. Δέν είναι δύσκολο νά καταλάβει κανείς ποιός θά κάνει τήν ἐπιλογή αὐτή καί μέ ποιά κριτήρια. ἼΑς βγάλει ὁ καθένας ἀπό δῶ καί πέρα τά συμπεράσματά του. ἼΗ μήπως κάνουμε λάθος, κύριε ὑφυπουργέ; Σέ σᾶς πάντως νά τό ἀποδείξετε.

ἽΥποσημείωση:

1. ἽΥπερθεματίζοντας τίς ἐπιδιώξεις τοῦ κυρίου ὑφυπουργοῦ ἡ σύνταξη τοῦ «Μαρξιστικοῦ Δελτίου» προτείνει τήν

ἀπαγόρευση τῆς ἀνάγνωστος τῶν ἀθλητικῶν ἐφημερίδων,
καθ' ὅτι προκαλοῦν ἀπαράδεκτες ὑπονομευτικῆς γιὰ τό
στράτευμα διαιρέσεις τῶν κληρωτῶν σέ Παναθηναϊκοῦς,
Ὀλυμπιακοῦς καί Ἀεκτζῆδες, καί ἔτσι ἀπειλεῖται ἡ
ἀμυντική θωράκιση τῆς πατρίδας.



M. ΝΙΚΗΤΑΣ
